

Reisverslag Tip Top wintersportvakantie

4 tm 10 januari 2020

Zöblen Oostenrijk



Inleiding:

| <u>Skiërs</u> | <u>Snowboarders</u> | <u>Langlaufers</u> | <u>Begeleiders</u> |
|---------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Brandon | Bianco | Ingrid | Jeanne |
| Berry | Michael | Ivo | Lia |
| Coen | Mitchell | Miriam | Martijn |
| Erick | Sandra | Nancy | Natasha |
| Jelle | Tom | Niels | Robbie |
| John F | | Ruben | Trudy |
| John L | | | |
| Sjoerd | | | |
| Winston | | | |

Skileraar: Serge

Langlaufleraar: Ingrid

Verblijf: Hotel-Gasthof Alpenrose, Zöblen (Tanheimer Tal) Oostenrijk



Iedere ochtend genieten we van een uitgebreid ontbijtbuffet



Elke dag mogen we voor het diner kiezen uit 2 voorgerechten, 3 hoofdgerechten en 2 toetjes. 's Ochtend bij het ontbijt geeft iedereen zijn keuze door.

menu

Franse uiensoep
Met plakjes kaas
of
Aziatische loempia's
Met zoete chilisaus

Roze geroosterde muscovy eendenborst
Op oranje jus, bosje bonen
Daarnaast marjoleinaardappelen

of

Gehaktbrood uit de oven
Met champignonroomsaus
Princess-aardappelen, kleine salade selectie

of

Gebakken Groenten
Met een kleurrijke salade garnituur
Tartaarsaus

Warme appelstrudel
Met slagroom
of
fruit

Gekookte rundvleessoep
Met Kaiserschöberl
of
Griekse salade
Met schapenkaas en toast

Rundvleesgoulash uit de ketel
Met zelfgemaakte spaetzle
Gemengde Salade

of

Gegrilde pikeperch-filet
Met dille roomsaus
Aardappelkrokettes, plantaardige garnering

of

Gemüsepfanne
Met gebakken ei

Alpenrose-ijscoupe
of
Vers fruit

Maandag 6 januari 2020

courgettesoep
Met geroosterde broodblokjes
of
gehaktballen
Op Letscho-groenten (Ratatouille)

Cordon bleu van de kalkoen
Met citroen, veenbessen
Frieten, slakom

of

Gebakken makreel (botervis)
Op romige pepersaus
Tagliatelles, Spruitjes

of

Gegratineerde Bloemkool
Met wortelpuree

Bosbessen - gesneden koekjes
of
Vers fruit

Dinsdag 7 januari 2020

Jonge büll bouillon
Met zelfgemaakte friet
of
Gerookte forelfilet
Op groene salades
Tartaarsaus

Truthahngeschnetzeltes
"Zurich-stijl"
Fusilli, broccoli met amandelen

of

Gevulde Paprika
Op tomatensaus
Met gekookte aardappelen, salades

of

Bramburi - aardappel
Met gegrilde groenten
Knoflook en zure room

Appelkrumeltaart - cake
of
Vers fruit

Woensdag 8 januari 2020

Potato Soup
of
Kleine Zwitserse worstsalade
Met boerenbrood

Kipfilet van de grill
Met basmatirijst en kleurrijke groenten
Gemengde Salade

of

Lomo Saltado Peruaanse nationale schotel
Rundvlees, paprika, friet, rode ui
Zoete chilisaus

of

Spaghetti aglio e olio
Met groene salades

abrikoos pannenkoeken
of
Vers fruit

Donderdag 9 januari 2020



Dag 1

zaterdag 4 januari

Vanochtend om 7.30 uur staat de eerste van de skiërs al klaar, John F. Hij heeft pech want verder is er nog niemand. Even voor 8 uur arriveren de begeleiders met de busjes. Alle deelnemers zijn keurig op tijd. Een groot deel van de groep gaat al jaren met elkaar op wintersport. Even kennismaken met 2 nieuwe deelnemers, Winston en Brandon, en met Martijn de nieuwe begeleider. Stipt om 9 uur vertrekken we in 3 busjes richting Zöblen. Onderweg stoppen we om het toilet te bezoeken en om wat te eten en te drinken.



De eerste 2 busjes zijn even voor 18.00 uur bij hotel Alpenrose. Busje 3 arriveert om 18.30 uur en Joost, directeur Tendens met skileraar Serge komen weer een half uurtje later aan. De kamers worden verdeeld, er wordt uitgepakt om vervolgens lekker te gaan eten. Vanavond staat er wortelsoep, patat met schnitzel en salade en tenslotte yoghurtterrine in bessensaus op het menu. Het is heerlijk.

Alpenrose is een mooi hotel met lekkere ruime kamers. Na het eten 21.15 zoekt een paar mensen, moe van de reis, hun bed op,

terwijl de rest nog even lekker kletst, kleurt en op de tablet een spelletje doet of muziek luistert. Om 23.00 uur gaat iedereen moe naar bed.



Dag 2

zondag 5 januari

Vanochtend om 8.30 ontbijt. We kunnen zelf pakken van een uitgebreid ontbijtbuffet.

Vandaag gaat alles op ons gemak.

Robbie en Lia hebben een speurtocht met opdrachten uitgezet rond het dorp Zöblen. In 2 groepen wandelen heerlijk in de zon terwijl er onderweg vragen beantwoord worden en opdrachten worden uitgevoerd.





Winston en Brandon maken een sneeuwengel, Miriam en Niels gaan dat ook proberen.

Toen we terugkwamen was de langlauf juf in het hotel, ze komt met een teleurstellende mededeling: er ligt te weinig sneeuw in het dal om alle dagen te kunnen langlaufen. Voor de langlaufers komt een alternatief programma, dat wordt vast ook leuk.

Tussen de middag wordt in het hotel goulashsoep gegeten.





Na de lunch zijn de mensen die skies of een snowboard moeten gaan huren, naar de sportwinkel gewandeld. Winstons en Brandon zijn daarna met Jeanne en Serge naar Jungholz gereden. Daar gaan ze demonstreren hoe goed zij al kunnen skiën om zo te bepalen met welke groep zij morgen mee kunnen gaan. In het hotel worden kaarten geschreven, er wordt getekend, gekaart, gekletst en Bianco gaat op zijn kamer gitaar spelen.





Dag 3

maandag 6 januari

Omdat er te weinig sneeuw ligt is er een uitstapje voor de langlaufgroep. Zij gaan rond 10.45 uur met het busje naar Tannheim. Met de gondel gaan ze omhoog, waar ze een prachtig uitzicht hebben.

Terug beneden zoeken ze een restaurant waar ze pizza eten, Dat is echt smullen.





De ski en snowboardgroep van Jeanne, Coen, Erick, Berry, Bianco, Michael en Tom, gaan naar Hochjoch. Het is prima weer en de afdaling gaan over het algemeen lekker. Erick haalt een stunt uit. Bij de stoeltjeslift is 1 ski uitgegaan maar hij is toch maar in de lift gestapt en kwam met 1 ski boven.. Gelukkig hebben de volgende mensen zijn ski mee omhoog genomen. Berry heeft materiaalpech, maar gelukkig kan het opgelost worden. Tussen de middag wordt er in een restaurant op de piste geluncht om daarna verder te gaan. Helaas valt Michael en heeft hij flinke pijn.





De groep van Martijn en Lia, Winston, John L en John F, Brandon, Jelle en Sjoerd gaan samen met Serge, de skileraar en Joost naar Jungholz. Ook Robbie met zijn snowboarders Michelle en Sandra gaan op Jungholz aan de gang.

Omdat Ingrid vanwege sneeuwgebrek niet kan langlaufen, gaat zij weer proberen te skiën. Dit heeft zij tot 4 jaar geleden altijd gedaan. Ingrid gaat met Lia oefenen en de rest krijgt de hele ochtend les van Serge. Best fijn een Nederlandssprekende skileraar.





Ook hier wordt heerlijk in de zon op de piste geluncht.



Ingrid vindt het skiën toch wel eng en blijft, tot ze wordt opgehaald door Trudy, van het zonnetje genieten op het terras. De andere dagen zal ze weer met de langlaufgroep meegaan. De anderen gaan de rest van de middag zelf aan de gang.

Na het eten is er Bingo, met leuke prijsjes. Iedereen doet enthousiast en fanatiek mee. Er is voor alle deelnemers een prijs.



Daarna wordt er nog wat gedronken. Michael, John zitten aan de bar. Niels en Ruben gaan kleuren, Ivo gaat een Tesla tekenen. Er worden spelletjes gedaan. Jelle, Tom, Nancy en Robbie spelen Jenga. Mitchell, Berry, Coen, Serge, Joost en Lia doen een spel weerwolven. De rest kijkt mee met de spelletjes of zit gezellig te kletsen



Dag 4

Het sneeuwt!!! Vanochtend weer om 8.30 uur aan het ontbijt. Martijn is helemaal niet lekker, hij hoest de longen zowat uit zijn lijf, en blijft vandaag in het hotel. Joost vervangt hem als begeleider. Rond 9.30 uur vertrekt 1 groep naar Grän. Meteen met de gondel helemaal naar boven. Het is daar goed skiën en snowboarden Er staat bij de gondel dat de dal afdaling slecht is, maar dat zal wel meevallen denken ze. Nou ,niet dus. Het restaurant waar veel deelnemers jaren geleden geweest zijn, is helemaal gemoderniseerd inclusief een complete Spa.



Dinsdag 7 januari





De andere groep vertrekt rond dezelfde tijd naar Jungholz. Dit moet in 2 ritten want we passen niet met 12 man in het busje.
De snowboarders beginnen met Joost op de piste en de anderen gaan weer oefenen onder de deskundige leiding van skileraar Serge. Onderwijl gaat Robbie de 2de lichter ophalen.

Robbie neemt de snowboarders weer onder zijn hoede. De anderen sluiten aan bij de ski les inclusie Joost en Lia. 's Middags gaat iedereen zelf skiën en snowboarden.

Brandon en Winston gaan per ongeluk helemaal naar boven gegaan met de sleeplift. Slik dat is toch wel steil, voorzichtig en rustig naar beneden dus. Gelukkig is er een skiklasje en heel verstandig blijven ze daar in de buurt. De ski dag wordt afgesloten met heisse schoko mit sahne.





De langlauf groep gaat eerst latten regelen en dan door naar Grän. daar staat Ingrid, de langlauf juf, al op ze te wachten. Ze heeft een verrassing want in Nesselwängle is toch een loipe getrokken.

Ingrid, Nancy en Ruben hebben om de beurt met juf Ingrid geoefend wat doen ze het na een jaar weer super goed. Morgen zijn Mirjam, Niels en Ivo aan de beurt om te langlaufen. Zij zijn ondertussen koffie of thee gaan drinken met gebak erbij.



Om 17 uur is iedereen weer terug in het hotel om zich op te frissen en daarna weer te genieten van het heerlijke drie gangen diner.

's avonds is er weer van alles te doen. Film spelletjes kleuren of lekker kletsen Moe gingen de laatsten om 23.30 uur naar boven

Dag 5

woensdag 8 januari

De Langlaufers gaan opnieuw naar Nesselwängle waar iedereen kon gaan langlaufen. Juf Ingrid doet allerlei spelletjes met ze bijvoorbeeld met 1 lat langlaufen, dansen op de latten. Trudy en Natasha staan ze flink aan te moedigen. Ze hebben de grootste lol met zijn allen. Ruben gaat even zelf op weg maar komt gelukkig weer terug.



Daarna gaan ze naar een treintje dat vertrekt vanuit Tannheim naar Vis an See. Het is heel erg druk maar ze hebben een prachtig uitzicht. Daarna hebben ze lekkere gezonde broodjes gegeten. Veel hebben zin in een broodje met zalm. Daarna gaan ze moe maar voldaan terug naar het hotel.

Een groep skiërs gaat Tannheim. Daar is het prima snowboarden en skiën. Jeanne blijft met haar rugzak aan de stoeltjeslift hangen waardoor ze een poging doet om te gaan vliegen. Gelukkig komen 2 mannen die bij de lift horen haar bevrijden. Dat was wel lachen. Op deze dag is Tom een reddende engel voor een kindje dat valt, een ski verliest en doorglijdt. Tom helpt het meisje en haalt haar andere ski op. Moeder en het meisje zijn Tom erg dankbaar en Tom krijgt van het meisje een dikke knuffel. Michael is wel een echte bikkelaar want ondanks het feit dat hij eerder een gekneusde rib heeft opgelopen gaat hij gewoon snowboarden.

Op het eind moesten ze de gondel terugnemen omdat de dal afdaling niet mogelijk was. Daar zijn ze met zijn allen met een mammoet op de foto gegaan.

Vandaag had Coen pech. Bij een val liep hij een schaafwond en een grote blauwe plek op.





De resterende skiërs en snowboarders, inclusief Martijn die zich iets beter voelt, vertrekken weer naar Jungholz. Drie van de groep, Winston, Brandon en Jelle krijgen les van Serge. Wat leren ze een hoop.

Tussen de middag eten we gezellig samen op de piste. De curryworst, spaghetti, schnitzel, patat gaan er wel in. De 3 die les hebben gehad en Mitchell zijn niet te stoppen, eten op meteen de skies en snowboard weer aan. De beide Johns, Sjoerd en Sandra doen het wat rustiger aan en lassen regelmatig een stop in, door te rusten op het terras.

Mitchel en Sandra gaan ook ontzettend goed, ze zijn ook op de moeilijke piste geweest samen met Robbie.









De skigroepen moeten vandaag op tijd in het hotel terug zijn want vandaag eten we om 17.30 uur omdat er een avond afdaling op de verlichte piste gaat worden gemaakt.

Maar tot grote teleurstelling gaat het niet door. De piste is gesloten omdat er weinig sneeuw ligt op die piste waardoor het te gevaarlijk is. Jammer maar helaas, dan maken we er in het hotel weer een gezellige avond van.



Tijdens het eten wordt Serge bedankt voor de leuke leerzame skilessen en hij krijgt van Winston, namens de hele groep, een medaille. We hopen dat hij volgend jaar ook weer mee gaat. Na het eten wordt gevraagd of de koks even naar ons toe willen komen. Sjoerd bedankt ze in zijn beste Duits en ze krijgen een daverend applaus voor het heerlijke eten dat ze elke dag maken.

Dag 6

De laatste ski- en langlaufdag. Het is schitterend weer, strakblauwe hemel en zon

De langlaufers gaan weer naar Grän waar ze wedstrijden moeten doen als

Donderdag 9 januari

afsluiting. Ze krijgen van juf Ingrid allemaal een minibeker omdat ze het super hebben gedaan. Als bedankje voor Ingrid hebben ze allemaal een tekening of kleurplaat gemaakt. Daarna gaan de langlaufers naar Jungholz. Een wandeling omhoog om samen met de groep die daar skiet te gaan lunchen. Daarna op het gemak terug naar het hotel.





Nancy had met langlaufen wel pech, een flinke blauwe plek op haar arm en vandaag hard op haar billen gevallen. Wat een bikkel dat ze toch doorgaat.







De skiërs op Jungholz hebben als afsluiting een slalom. Eerst mogen ze oefenen. Daarna de eerste afdaling waar de tijd wordt geklokt daarna de 2de keer om te proberen de eigen tijd te verbeteren. Ook Mitchell en Sandra

slalommen op hun snowboard tussen de stokken door. Helaas is John L gisteren gevallen en daardoor geblesseerd geraakt waardoor hij niet aan de slalom kan deelnemen. In de middag worden nog de nodige afdalingen gemaakt om om 16.00 uur na een heerlijke ski dag terug te gaan naar het hotel.







De laatste groep is weer naar Grän gegaan om daar alles uit de laatste skidag te persen. In een reuze tempo wordt er over de pistes geskied en gesnowboard. Tom neemt ook nog wat hobbels mee naast de piste. Ook zij zijn rond 16.15 uur terug in het hotel.



Iedereen gaat het zweet er van af douchen en al dan niet met hulp van de begeleiding de koffers pakken. Al het huurmateriaal wordt teruggebracht.

Om half 7 genieten we van het laatste diner in het hotel.

Om half 9 begint de diploma en medaille uitreiking. Wat heeft iedereen het super gedaan.

Vandaag een beetje op tijd naar bed want morgen staat een lange terugreis op het programma





Dag 7

Vrijdag 10 januari



Vandaag moeten we vroeger opstaan en ontbijten want om 9 willen we vertrekken.

Voor het ontbijt worden alle koffers en andere bagage in de busjes geladen. Iedereen helpt mee.

Nog even een stevig ontbijt en dan een paar minuten voor 9

vertrek naar Nederland.

Een aantal deelnemers slaapt al voordat we op de snelweg zitten.



De reis verloopt vlot en rond 12.45 uur gaan de mensen uit busje 1 en 2 wat eten in een wegrestaurant. Busje 3 met chauffeurs Jeanne en Martijn hebben een andere route genomen. Hen ontmoeten we in Veenendaal bij wegrestaurant van de Valk. Hier hebben we ons afscheidsdiner.



Even voor 21.00 uur arriveren we in Amsterdam, waar we afscheid van elkaar nemen.

Het was een zeer geslaagde
wintersportvakantie,
dank jullie wel voor alle gezelligheid.

Wie weet zien we elkaar volgend jaar
weer.

In 2021 staat de reis gepland van
9 tm 15 januari.

